

## Indrukwekkend

### Tijdelijke herdenkingsweg Margraten (diverse berichten)

Vorige week reden we van Vaals naar Maastricht. Vlak voor de Amerikaanse Begraafplaats begon de rij bomen met daarom heen de witte en groene linten, die symbool staan voor de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wat een indrukwekkend gezicht. Hulde aan degenen die dit hebben bedacht en uitgevoerd. Zo kan herdenken dus

ook en niet zoals onlangs in Simpelveld met een zogenaamde nabootsing van de oorlog. Zelf ben ik 75 jaar en het stoorde mij dat op tv kinderen dat gebeuren 'vet cool' vonden. Ouders zet dat eens recht.

**Tine Bron**  
Maastricht



In het kader van het programma rond 70 jaar bevrijding heet de weg tussen Margraten en Cadier en Keer tijdelijk 'Remembrance Road'. Witte linten staan symbool voor de slachtoffers van WO II. foto **Hollandse Hoogte**